

Dag 106, zaterdag 7 juli 2018. Vanmorgen was de natuur weer schitterend, boven op de berg, helder en beneden in het dal de wolken. Ik ben vandaag laat/laat en ga zelfs als laatste de kamer van de Albergue uit. Ik ben niet de allerlaatste, want er staan nog ongeveer 10 paar schoenen te wachten bij de uitgang. Iedere Albergue heeft een plaats dicht bij de deur waar iedereen zijn schoenen kan neerzetten. Dat scheelt een boel nare luchtjes op de slaapkamer(s). Even terug het dorp in om alsnog een stempel bij de kerk te halen, ik was gisteren mijn Credential vergeten, en daarna ontbijten in een van de andere Albergues. Het eerste stukje loop ik met Christian uit Frankrijk, bergopwaarts, nog en klein stukje, loop ik sneller en ook naar beneden zit de snelheid er lekker in vandaag. Bij de volgende stop een tweede ontbijt zeg maar met Elliot en bij ons vertrek komen Stephen en Kim plus de 4 Canadese dames binnen. Goodmorning guys!. Wij gaan verder, en verderop sluiten we aan bij een groep jongeren uit Detroit. Ik zie dan dat een van mijn pockets van mijn rugzak openstaat. Waarom was dat toch? Om het kabeltje te pakken zodat ik mijn telefoon kon opladen... SHIT. Die ligt nog in de laatste Albergue... Ik ga terug om hem te halen, gelukkig maar een paar honderd meter. De rest loopt door en ik sluit, met telefoon, aan bij Stephen en Kim plus de 4 uit Canada. Het zijn weer mooie gesprekken onderweg en boven op de volgende berg is de hele groep weer bij elkaar. In kleine groepjes gaan we daarna in eigen tempo verder. Het blijft heuvelachtig en prachtig om door Galicia te lopen, uiteindelijk loop ik de laatste 8 km met Elliot tot in Triacastela waar we weer bij de Municipal inchecken. Eerst douchen, gezamenlijk een wasje draaien, waarschijnlijk de laatste op de Camino en dan relaxen, eten en zien hoe langzaam het dorp volstroomt met bekende en nieuwe gezichten. Uiteindelijk op het terras met een gezellige groep en dan richting bed. Weer wat bekende pelgrims zijn vandaag in Santiago aangekomen. Gefeliciteerd allemaal met deze fantastische prestatie! Ik kom eraan en wie weet zie ik jullie nog...

