

Dag 108, maandag 9 juli 2018. Gisteren zijn we door Sarria gekomen, een startplaats voor veel pelgrims die alleen de laatste 100 km willen lopen. Vanaf vandaag wordt het dus 'druk' op de Camino, want volgens mij komt hier de del Norte er ook bij. Gelukkig ken ik de drukte van de Vierdaagse, en vergeleken daarmee is het nog zeer rustig. En ik krijg de gedachte dat ik volgende week op deze tijd in Nijmegen zit en mijn startbewijs heb opgehaald. Maar eerst de Camino afmaken... Heerlijk geslapen vannacht en een goed ontbijt vanmorgen. En daarna de meute in, waaronder grote groepen jongeren die vanuit school dit stukje van de Camino lopen. Gekscherend zeggen we dat je aan de lucht van een pelgrim, met name de banden van de rugzak, kunt ruiken hoe lang hij of zij onderweg is. Voorlopig ben ik dan degene die het meeste stinkt! Af en toe ruiken we aan iemand en raden dan het aantal Camino dagen... Gelukkig blijven er tussen de lopers ook veel bekende gezichten en langzaam vormt zich een groep bekenden die donderdag/vrijdag denkt aan te komen. Ook denk ik even aan Manon en Hans, die dit stuk een paar weken geleden ook hebben gelopen. En dan loop ik Portomarin binnen en zie tot mijn grote verbazing een bekende hoed met paars T-shirt eronder lopen. Het is LOUISE, die ik sinds Bordeaux niet meer gezien heb. Ze is volgens mij zo flabbergasted dat het enige wat te kan zeggen is 'You cannot be here'. Ze was net weer op weg en vervolgt na onze ontmoeting haar weg. Wij, Giulia, Agatha en ik gaan hier lunchen en dan nog 8 kilometer door naar Gonzar. In het dorp checken we in bij de Municipal en gelukkig zijn er nog 4 bedden. De komende dagen gaan we bewust niet in de geijkte start- en stopplaatsen overnachten. We verwachten in deze dorpjes de meeste die-hard pelgrims, en ook een goede kans op een slaapplek. We zien wel de komende dagen. Een mooi punt dat we vandaag passeren is het 100 kilometer punt. Nu kan het aftellen echt beginnen, de laatste 100 kilometers zijn aangebroken... Bij een van onze stops komt een boer met koeien langs op de Camino. Ik loop naar de weg om een foto te maken en zeg: "Buen Cowmino"...

