

Dag 115, maandag 16 juli 2018. Vanmorgen toch weer vroeg op... De was in de droger en mijn spullen pakken voor de Vierdaagse van Nijmegen. Boodschappen doen, inpakken en rond 11:30 met Michel richting Nijmegen. Zo kunnen we nog even bijkletsen en bij Lent zet ik hem op de trein. Net als ik de weg weer opdraai belt RTV Noord of ze mij om 16:35 mogen bellen voor een live interview op de radio! Prima en ik rij door, Nijmegen in en kom over de Waalbrug. Altijd mooi, aan de rechterkant ligt de Waalkade en na de brug rechts voorsorteren om richting Berg en Dal te gaan. Jan Jaap en Jurre zijn er al en natuurlijk gastheer Erik. Dan komt Mike binnen en als ook Irma en Frank er zijn kunnen we naar de wedren om onze startkaart op te halen. Maar niet voordat ik me heb omgekleed, want Omroep Gelderland heeft inmiddels ook gebeld of ik om 17:00 live op TV kan in de studio op de wedren met Harm Edens! Dan op de fiets de stad in en kunnen we Joop weer gedag zeggen bij de fietsenstalling en dan in de rij. Ik loop wat verder door om bij een van de laatste rijen aan te sluiten en wie zie ik in een van de andere rijen staan? Het is Mariëlle, die ik twee jaar geleden op de Via Gladiola ben tegengekomen. Het moet niet gekker worden maar de Camino Magic lijkt zich voort te zetten. Na de interviews naar het Koningsplein waar we altijd op maandag samenkomen. Weerzien van iedereen met bier en muziek erbij. Terug om 18:30, bij de Berg en Dalse weg, eten, Vierdaagse-journaal, nog een kopje thee en dan naar bed. Morgen een 'late start' dus gaat de wekker pas om 04:40 uur. We starten dan om 06:00 uur. Nog even wat muziek luisteren en dan val ik in slaap...

