

Dag 11 alweer, dinsdag 3 april 2018. Ik blijf deze gegevens herhalen, want zo langzamerhand raak ik het tijdsbesef van de weekdays kwijt. Vanuit Harderwijk via Nijkerk richting Amersfoort. Het begint nu echt te tellen. Meer dan 300 km oftewel 10% van de totale wandelafstand zit erop. Het groen begint langzaam te ontwaken. Na 2,5 uur wandelen, gewoon weer 5 km/h, zie ik aan de linkerkant een "rustpunt". Naast vrienden op de fiets ook zo'n mooi initiatief. Ik neem een thee, koek heb ik zelf nog van het ontbijt, en er is zelfs een toilet. Precies op het juiste moment... Daarna door de velden en akkers naar Nijkerk waar ik een flietje neem. Ja, ook hier heeft de Chinese foodmafia de plaatselijke bakschuur overgenomen. Daarna in vrijwel één rechte lijn naar het Centrum van Amersfoort. Langzaam komt de kerktoeren dichterbij. Verrassend is weer het overnachtingsadres, een compleet eigen verdieping met keuken/woonkamer, aparte slaapkamer en badkamer! Het blijft een zwaar pelgrimsbestaan. Dat zal in Frankrijk en Spanje wel anders worden, dus genieten zolang het kan. Inmiddels zijn er ook wat buitenlandse blogvolgers gesignaleerd, dus morgen een speciale editie in het Engels!

