

Dag 17, maandag 9 april 2018. Vandaag Nederland definitief vaarwel gezegd voor de komende 3 maanden. Gisteren al even in België geweest maar uiteindelijk net weer in Nederland beland, even onder Zundert. Vanmorgen richting Kapellen getrokken, maar omdat de B&B 's er net een stukje voor en achter lagen heb ik vandaag voor een wat kortere afstand gekozen en een VodF adres (Ja! Ook in België ) gevonden aan de zuidkant van Kalmthout, een dorp waar ze wel grappige straatnamen hebben. Dat je in België loopt kun je ook zien aan de elektrische kabels die op het platteland nog bovengronds naar de huizen gaan. En of het met België te maken heeft weet ik niet, maar er staan opvallend veel ezels in deze streek. En het riviertje de Broekloop vond ik ook wel grappig. Het water was gewoon helder...

Iets heel anders wat de afgelopen tijd door me heen is geschoten is de sponsorstand die al een paar dagen onveranderd is. Hoe ga ik daar weer beweging in krijgen? En ik kwam met het volgende idee: Aangezien ik rond de 3000 km loop, heb ik een streefbedrag van Euro 3.000,00 gesteld. En het zou mooi zijn dat die stand bereikt is als ik Santiago de Compostella binnenloop. Onderweg probeer ik al zoveel mogelijk volgers te krijgen. En nu ga ik jullie uitdagen! Deel de website met vrienden of maak zelf over als je dat nog niet gedaan hebt! Hoe meer sponoren we vinden, des te langer ik blijf bloggen. Zolang de sponsorstand namelijk boven het aantal gelopen km staat, blijf ik bloggen. Maar haal ik met mijn gelopen km de sponsorstand in, dan wacht ik met bloggen totdat er weer meer sponsorgeld is dan het aantal gelopen km. Op dit moment is het aantal gelopen km 506 en de sponsorstand totaal 705 euro. Dus voorlopig kun je de blogs nog lezen. Ben benieuwd of dit gaat werken en hopelijk gaan zo de km en sponsorstand hand in hand richting Santiago de Compostella! Iedereen een fijnen avond gewent hé!

