

Dag 25, dinsdag 17 april 2018. Ik lig voor mijn tentje in de zon (19 graden) in T-shirt/korte broek mijn blog te maken. En meteen toen ik aankwam mijn zonnepaneeltje geïnstalleerd en powerpack en telefoon aangesloten. De telefoon staat inmiddels alweer op 98%, dus dat gaat lekker. Vanmorgen weer 1 kg ballast van de bagage af, was nodig voor het volume en gewicht van het nodige extra water en proviand. Toevallig was La Poste om de hoek, die kilo aan spullen is retour naar huis dus! Meteen door naar de super, waar het gewicht weer is aangevuld. Vandaag weer begonnen met 2 uur lopen 5 km/h en dan kijken of ik een plekje, meestal een bankje, kan vinden om te rusten en te eten. Na een kwartiertje weer verder tot meestal zo tussen de 18 en 20 km, dan hou ik weer een rust/eet pauze. Daarna is het kijken hoe het gaat en neem ik de pauzes als het nodig is. Zie ik rond de middag ergens een eettentje, dan maak ik daar gebruik van (wel afwisselen in gerechten), daarmee hou ik mijn proviand voor als het echt nodig is. Zie ik een supermarkt/winkel dan vul ik de voorraad zoveel mogelijk aan. Eens kijken of ik het daarmee tot Parijs volhou... En ja, natuurlijk voel ik mijn benen en voeten wel eens, en ben ik ff moe. Maar er is altijd wel iemand of iets om kracht uit te putten. Een simpel praatje eindigend met Buen Camino of Bon Voyage doet wonderen, of de natuur die vandaag echt schitterend is geweest. Ik wil naar deze plek (rond Leval) sowieso nog een keertje terug. Zo mooi langs het water gelopen en genoten van alles wat hier groeit, bloeit en leeft! En wat ook energie geeft is de leuke berichtjes bij de donaties, gewoon ff succes, goed bezig, al die kleine dingetjes bij elkaar maken deze trip tot een feest! En mooi om te zien dat er nu per dag gemiddeld wel 1 donatie bijkomt! Geeft ook weer energie! Van mijn overburen op de camping kreeg ik meteen een campingtafel en stoel aangeboden! En een rondleiding want de campingbaas heeft zich nog niet laten zien. Zoveel lieve mensen thuis en op mijn pad! En net voor ik wil afsluiten bedenk ik me dat ik 805 nog moet uitleggen. Ik zou niet willen dat jullie nog een nacht wakker liggen! In de Walk On Spotify lijst staat als eerste het nummer "I'm gonna be (500 miles)". Nu is 1 mijl 1,61 km, dus 500 miles is 805 kilometer. Dit is zo'n heerlijk nummer om energie te krijgen en door te lopen dat ik dit zeker keihard ga meezingen als ik over de 805 km ga! Vanavond eet ik crêpes met jam die ik van Simonne heb meegekregen (Dank je!). En dan heb ik de blog klaar vóór het eten, dus Bon Appétit!

