

Dag 31, maandag 23 april 2018. Gisteren voor het slapen een paar onweersbuien, maar daarna een rustige droge nacht. Vanmorgen was ik nog voor 9 uur de camping af richting Compiègne, een snelle start van de dag. Het is vandaag aardig klimmen en dalen, maar vooral veel forêt, forêt et forêt. En tussendoor loop je door dorpjes met huizen die lijken op een Anton Pieck tafereel van de Efteling, alleen hier wonen geen Laven of kabouters, maar gewoon Fransozen! En dan voor Compiègne langs de rivier de Aisne een pad, het lijkt wel een survivalbaan van zeker 3 km. Bomen over het pad, takken, modderbanen, het lijkt wel aangelegd, maar het is puur natuur. En dan de stad in, waar een St. Jacques kerk staat. Ik ruik weer een stempel, op naar de Tourist Information. En die hebben naast een stempel ook nog een onderkomen via een kapel in de buurt voor pelgrims. Eerst nog een terrasje in de zon, en dan naar de gite. Daar ontmoet ik de eerste medepelgrims, Alie, een Nederlandse vrouw die op de fiets richting de Pyreneeën gaat, en Anne, een Française die ook te voet is en gestart in Lille. Ze pakt overmorgen de trein naar Tours waar ze dan weer verdergaat. Ze verwacht wel rond dezelfde tijd in Compostelle aan te komen, dus wie weet ga ik haar nog zien onderweg. Leuk om even verhalen te delen en kijken hoe anderen het doen. Het heeft een paar dagen geduurd, maar de eerder benoemde medepelgrims zijn daar. En voor de tweede achtereenvolgende dag een douche! Dan nog even een hapje eten in de stad, en tussendoor verslag 31 maken. Vanmorgen begon het een stuk koeler dan de afgelopen dagen, maar rond de middag was het een graad of 20-22, prima om in korte broek/T-shirt verder te gaan. En niet te warm. Hopelijk dienen de komende dagen zich nieuwe sponsors aan want op dit moment loop ik voor op de sponsorstand!!! Als je door dit deel van Frankrijk loopt proef je, voel je hoe het hier er vroeger aan toe ging, met de koningen, landheren en boeren. Gelukkig is veel bewaard gebleven uit die tijd, maar ook hier ruikt de urbanisatie op en staat er veel leeg in de dorpen en is er achterstallig onderhoud, jammer. Morgen proviand aanvullen en dan naar Verberie. Maar eerst weer eens in een gewoon bed slapen!

