

Dag 38, maandag 30 april 2018. Vanmorgen na het ontbijt eerst Hennie op de trein richting Saint-Jean-Pied-de-Port gezet op Gare Montparnasse. Daarna Parijs definitief gedag gezegd en met de RER lijn richting Massy om mijn Camino voort te zetten. Het regent al de hele ochtend en als ik in Massy uitstap is dat nog steeds het geval. Eerst boodschappen doen en weer proviand voor een paar dagen inslaan. Dan op weg naar Saint Remy les Chevreuse. Omdat ik eergisteren iets van de route ben afgegaan bij het station van Massy, ga ik eerst weer richting de GR655. Maar daarbij moet ik wel opletten en de goeie pakken. De route heeft zich bij Verrières les Buisson gesplitst. De route kan via Orleans, of via Chartres. Ik zie de eerste bordjes met GR655 en kijk welke kant die opgaat, zuidwaarts richting Orleans. Ook Geo tracker, waar ik digitaal de hele route in heb gezet geeft een ander pad aan voor mij. Ik loop meer Westwaarts en dan zie ik de tweede GR655 route, die meer richting het Zuidwesten gaat, richting Chartres, die moet ik hebben. In Orsay aangekomen zie ik een leuk Thais eettentje en neem een van de keuzemenu's. Kleine loempia's vooraf, dan Bami met grote garnalen en toe gevulde deegballetjes met cocos erover. Als ik daarna verderloop zie ik een mooi bord met de tekst "Saint Jacques de Compostelle 1770 km". Dat schiet op, maar tel daar in de praktijk tussen de 5 en 10 procent bij en dan klopt het ongeveer met de verwachte 3000 km. En die kilometers zijn gerekend tot Finisterra. Mooi om te zien dat de stad langzaam weer overgaat in dorpjes met groen met ertussen. Wel hoor ik net als bij het binnenlopen van Parijs om de paar minuten een vliegtuig opstijgen, dit keer is dat van Orly, wat ten zuiden van Parijs ligt. Als ik in Saint Remy aankom word ik me ervan bewust dat dit tevens het eindpunt is van de metrolijn waarmee ik vanmorgen naar Massy ben gereden. Op stations wordt de richting van de metrolijn altijd aangegeven door de namen van de eindstations. Ik had dus ook gewoon kunnen blijven zitten... In het dorp Google ik even Hotel en dan blijkt op 200m van de route Auberge au Bord du Lac te liggen, waar ik zo onder de douche ga en dan avondeten. Mooi onderdak en dan kan ik morgen droog en opgeladen weer verder. I'm back on track!

