

Dag 42, vrijdag 4 mei 2018. Ook in Frankrijk is het 2 minuten stil, tenminste bij één tentje. Hier word je in bijna elk dorp wel herinnerd aan de eerste én tweede wereldoorlog. Bij de kerk staat meestal ook een gedenknaald of monument met daarop 1914-1918 en 1940-1945.

Vanmorgen nog even de was in de droger gedaan, in de zon opgebroken, Albert en Trientsje gedag gezegd en Chartres uit richting Alleyes (daar zit ik nu, vrijdagavond, ongeveer 1,5 km vandaan). Onderweg kom ik weer een fietser tegen, of beter gezegd, hij mij. Olivier uit Frankrijk is een paar dagen aan het trainen voor de grote tocht eind juni, begin juli. Misschien zie ik hem dan nog. De dag na Koningsdag zijn trouwens vanuit Princenhage nog eens 3 man, dit keer op de fiets richting Santiago de Compostella vertrokken. Mochten ze dezelfde route aanhouden, wat goed mogelijk is, want de wandelroute hier loopt aardig parallel met de fietsroute, dan zou ik ze over een dag of 3 à 4 kunnen treffen. Het zou toeval zijn... Onderweg eet ik in een brasserie een broodje ham en kaas. De man achter de bar reageert als er een oude Renault 8 Gordini voorbij komt, kennelijk een liefhebber van klassieke auto's. Ik vertel hem dat ik Citroen DS uit '72 heb, een Break. Hij vertelt dat hij zelf ook een DS heeft, een Dsuper 5. We laten elkaar wat foto's zien, ik van de in volle gang zijnde restauratie, en praten over deze fantastische auto's. Hij heeft ook een Break gehad, maar inmiddels verkocht aan een Japanner en op de boot naar het land van de rijzende zon gezet. De Nederlanders hadden ook wel interesse, maar die boden te weinig, vertelt hij. Dan eens kijken waar we vandaag gaan uitkomen. De route blijft maar afwijken van de GR en ik loop gewoon op de route-tekens die ik onderweg tegenkom. Blijkbaar gaan we in een rechte lijn richting Bonneval. Helaas is dat net iets te ver voor 1 dag. Dus ik ga op zoek naar een plekje langs de weg. In een bocht staat een mooie heg waarachter een windvrij en beschut plekje ligt. Na 32 kilometer is het ook wel mooi geweest. De laatste proviand, behalve 1 baguette, gaat op en dan is het bedtijd. Zzzzzzz.

