

Dag 47, woensdag 9 mei 2018. Vroeg opgestaan en om 07:45 klaar om te vertrekken richting Lavardin. William heeft Bruno en Eric naar de camping gebracht en met z'n drieën lopen we langs de kerk en het kasteel van Vendôme. Het is bewolkt en weer voor de lange broek en trui. Onderweg zien we een haas, hert, kwartels, fazanten, een buizerd, rupsen, en lopen regelmatig tussen de wijnvelden. In Houssay gaan we lunchen. De plaatselijke Auberge is dicht vandaag, maar de bakker is nog net open. We nemen 2 baguettes (iets anders is er niet meer) en vullen de maaltijd aan met wat we nog hebben, kaas, soep, wijn en een blikje sardientjes. We sluiten af met een kop koffie. Toch weer heerlijk gegeten. Bij een van de bruggen wordt nog even de Monty Python scène uitgebeeld 😊. Het is inmiddels zonnig en lopen langs de heuvels waar veel gaten zijn uitgehouwen en huizen tegenaan zijn gebouwd. Net voordat we Labrador binnenlopen horen we voor één van de woningen een gitaar. Een jongedame zit in de tuin te spelen. En dan is het een voordeel dat je met 2 Fransen op pad bent, zij maken makkelijker contact en krijgen zo meer voor elkaar. We staan voor een rotswoning uit de 11^e eeuw. Haar vriend komt net naar buiten en we mogen zelfs een kijkje nemen in de woning. Het is een rotswand met een deur en ramen met daarachter een schitterende ruimte (zie foto). Dit is nog eens wat anders dan een Vinexwijk. We lopen verder over het pad en komen in Lavardin. Het pad loopt hoog boven het stadje, zodat je mooi zicht hebt over het dal van de Loir en op de ruïne van het chateau. We lopen langs een huisje waar de schutting vol staat met oude schoenen die inmiddels dienst doen als bloempotten. Na een bezoekje aan de eglise met schitterende muur-schilderingen. Dan gaan we richting Mortoire, waar we op de camping overnachten. Bruno en Eric in een huurtent/lodge en ik zet mijn tentje erbij. Het is etenstijd en gaan bij aankomst op de camping nog snel even inkopen doen in het dorp. Inchecken kan later. We halen bij de super weer nieuwe voorraad en nemen frites/kebab mee van een lokaal Turks eettentje. Bij de lodge staat een picknicktafel en wederom maken we een eenvoudig feestmaal met crème brûlée toe. Op weg naar de receptie, we kunnen inmiddels inschrijven en afrekenen, bedenken Eric en ik dat we als geintje gaan vragen waar de douche is in de lodge. Bij de balie aangekomen laten we ons registreren, rekenen we af en zegt Eric met een stalen gezicht dat hij de douche niet heeft kunnen vinden in de lodge. De dame van de receptie reageert serieus dat er helemaal geen douche is in de lodge. We kijken elkaar lachend aan en ze heeft door dat het om een grapje gaat. Goed gespeeld Eric! Bij de lodge maken we plannen voor morgen. Ik ga de route volgen richting Château-Renault, Bruno en Eric hebben bij een B&B gereserveerd in Saunay, 5 km van de route. We proberen de dag daarop dan weer samen te komen op de route richting Tours. Kijken wat de Camino voor ons in petto heeft.

