

Dag 50, zaterdag 12 mei 2018. Gisteren in Vouvray gegeten en daarna douchen en slapen. Vanmorgen bij het opstaan beginnen de buien. Ik pak alles in, ontbijten, en dan de tent opbreken. Ook bij regen is er inmiddels een ritueel zodat alles droog blijft behalve de buitentent. Na het binnen inpakken gaat de binnentent los, de spullen op het grootzeil en vouw ik de binnentent op. Dan de rugzak met regenhoes buiten leggen. Het grootzeil losmaken en dit ook droog opvouwen. Alleen de buitentent staat nog. De rest zit in de rugzak. Dan de stok en haringen los en als laatste de buitentent uitschudden en in de wind zoveel mogelijk vocht eruit. Klaar om naar Tours te gaan. Nog even langs de Tourist Information die ik gisterenavond al gespot heb, voor de stempel en dan ga ik. Ik app even naar Eric, rond 9:15 dat ik vertrokken ben. Zij zijn nog 3 km voor Vouvray. Ik besluit te gaan lopen, mogelijk dat ik ze tijdens een pauze tegenkom, of in Tours. Ik loop door de Vouvray wijnstreek met veel chateaus en zo staat er langs de kant nog een grote oude wijnpers. Welkom in Tours, nog 1467 km naar Compostella, staat er op een bordje, bijna op de helft. Compostella is 2900 km en Finisterra 3000 km. Ik bezoek de kathedraal en krijg de 2 volgende stempels. Het gaat hard zo. Straks heb ik toch nog het 2^e boekje nodig. Dan arriveren ook Bruno en Eric bij de kathedraal, voor hun het eindpunt van een week trainen. 225 km in 8 dagen! Na de nodige foto's gaan we richting het station, waar we de week afsluiten met een gezamenlijke lunch. Rond 14:30 staat de auto klaar om terug te gaan richting Rouen en Vernon. Bedankt voor de fantastische dagen! Dan ga ik ook hier naar de Tourist Information, maar nu om te vragen of er een overnachtingsplaats is voor pelgrims. En die is vlakbij, bij de nonnen van de Saint Martin's basiliek. Ik besluit om vanmiddag verder als rustdag te gebruiken, nu de regen alleen maar toeneemt. In de kerk krijg ik alle informatie: vespers zingen om 18:00 uur, déjeuner om 19:15, en ontbijt vanaf 07:00 uur. Dan word ik naar de kamer geleid, waar 4 bedden staan, want mogelijk komen er nog andere pelerins. Ik pak mijn rugzak uit om nog wat spullen te drogen en ga dan ff liggen. Rond 16:30 gaat de deur open en daar is de volgende pelgrim, Jezus (uit Spanje, dus Djezoes) en hij vertelt dat hij samen loopt met Maeva (Française) en Evana (Italiaanse). Die liggen op een andere kamer, want hier in Frankrijk is dat bij de nonnen strikt gescheiden. Na het douchen besluit ik de vesperdienst bij te wonen. Een mooi rustmoment en er zit een stem bij de nonnekes, die zou zo met The Voice mee kunnen doen. Dan eten met de andere pelgrims. Zij zijn vanaf Parijs vertrokken en via Orleans gelopen en dus al 2 weken bij elkaar. De dames spreken alleen hun eigen taal, en Jezus heeft een talenknobbel en spreekt alleen geen Nederlands. Dus het wordt een mix van Engels, Frans én Italiaans. De maaltijd is eenvoudig doch voedzaam, aspergesoep, salade van pasta met pesto en ham, yoghurt en een chocoladekoekje toe. Na het eten nog even boodschappen doen bij de Carrefour om de hoek en dan rusten op de kamer. Na de blog ga ik nog wat muziek luisteren denk ik. De dames waren moe en zijn gaan slapen. Jezus is weg, geen idee waar naar toe. Hij komt net binnen met de telefoon in de hand, belt, en gaat vervolgens weer... Morgen om 07:00 uur ontbijt. Maar kijken hoe het loopt 😊. Vanuit het mooie Tours allemaal een goede nachtrust!

