

Dag 57, zaterdag 19 mei 2018. Vanmorgen om 07:00 uur aan de ontbijttafel, nog nagenietend van het heerlijke diner van gisteren. Kost een paar centen, maar dan eet en drink je ook wat. En als je de kosten verdeelt over de 110 dagen die ik verwacht te lopen, dan valt het per dag wel weer mee. Voor les pèlerines is het vandaag alweer de laatste dag. Zij lopen naar Lusignan en dan zit het erop. Ik ben daar nog voor de middag en loop dan door naar Chenay. Ik maak bij de start een schaduw-selfie en stuur hem op met een ochtendgroet en fijne laatste dag. Zij zijn ook al onderweg want even later komt er een vergelijkbare foto en groet terug. Nous sommes en route, alleen een kleine 20 km uit elkaar. Onderweg hoor ik een bekend geluid. Een 2CV, met in dit geval een rij oldtimers er achteraan.. Een Jaguar XK120, een Ford Mustang, een Renault 12, een Peugeot 204 cabriolet, maar helaas geen DS. Als ik Lusignan binnenwandelen en een trap op ga, komt het me ineens bekend voor. Het plateau, de spoorbrug, de kerk, hier heb ik vorig jaar op de camping gestaan! Het is nog te vroeg om nu al te stoppen. Dan had ik gisteren toch die 8 km moeten doorlopen, dan had ik op dezelfde camping als vorig jaar kunnen staan. Maar dan had ik weer dat heerlijke diner gemist... Het is zo gelopen en het lijkt erop dat de camping nog niet eens open is. Ook de Tourist Information is nog niet open, dus naar de Mairie voor een stempel. Aan de andere kant van het dorp zie ik de twee huizen met schilden erop. De foto die ik hier vorig jaar gemaakt heb staat op de banner boven aan de website. En dan door de velden naar Chenay. waar in ieder geval een hotel is, en anders maar kamperen. Zo'n 5 km voor het dorp loop ik langs een huis en groet het stel dat op een bankje in de tuin zit en loop verder. Dan hoor ik een stem: die roept in het Frans: Mijnheer de pelgrim! Heeft u al een plaats om te slapen? Ik loop terug naar de vrouw toe en stel me voor. Zij stelt zich voor als de burgemeester van Chenay en ... er is daar een gites de pèlerin, die zij beheert. In totaal 4 bedden waarvan er nog 2 vrij zijn. We lopen richting het bankje en stel me voor aan haar man. Of ik wat wil drinken, biertje? Genietend van een Becks, schrijft zij haar telefoonnummer op, wat ik kan bellen als ik in Chenay ben. Dan komt zij de gites openen. We hebben het over de route en ze ziet waar ik morgenavond ben en geeft dan het telefoonnummer van de soeur van Saint-Romains-lès-Melles, waar ik dan morgen kan slapen. Ik ga weer lopen en als ik in Chenay aankom zie ik een echtpaar zitten. De vrouw is bezig een aquarel te schilderen. Bij het voorstellen kom ik erachter dat het een Brits echtpaar is, op vakantie, en ze gaan richting Zuid Portugal. Peter en Mandy, en ze zijn onderweg met hun MG TC uit 1946, genaamd "Blubelle". Ze wachten tot het hotel om 17:00 uur opengaat, waar ze een kamer gereserveerd hebben. Ik bel intussen de burgemeester, dat ik in het dorp ben aangekomen. Ze is er over ongeveer 10 minuten. Ik praat met Peter en Mandy over hun vakantie, de Camino, de MG en nog veel meer. Dan gaat het hotel open zodat ze kunnen inchecken. Er is ook een restaurant bij, wat mooi uitkomt om straks te gaan eten. Tot later bij het eten, zij gaan het hotel in en ik ga richting de Mairie want de burgemeester zal er ook wel zo zijn. De gites is gloednieuw. Er staan 2 stapelbedden, er is een klein keukentje en een aparte douche en toilet. Dan komen de twee andere wandelaars eraan, Gilles en Claire, een Frans stel dat dit weekend aan het wandelen is. Zij hebben ook een tafeltje gereserveerd bij het hotel-restaurant en nadat we zijn opgefrist gaan we die kant op. We gaan zitten en even later komen ook Peter en Mandy erbij. Gilles en Claire praten gelukkig ook wat Engels, waarmee de voertaal voor vanavond is vastgesteld. En zo eindigt een schijnbaar gewone wandeldag in een gezellig etentje met een Frans en een Engels echtpaar. In de gites nog even de blogs afmaken, maar dan blijkt de telefoon daar slecht/geen bereik te hebben. Dan maar morgenvroeg, als ik onderweg ben de files uploaden. Weltrusten! Of beter goedemorgen! (geen bereik gisterenavond).

