

Dag 68, woensdag 30 mei 2018. Wat een dag gisteren. Het is inmiddels donderdag, maar tijdens de pauze in Bordeaux kan ik mooi het verslag maken van de woensdag.

Als Louise en ik aan de ontbijttafel komen, zijn Bernard en Geneviève al vertrokken. Christian brengt hen met de auto tot Margaux, vanaf daar gaan ze lopen. Wij gaan vanaf Lamarque lopen richting Le Bouscat is de planning. Met mijn GPS en het boek van Louise blijven we op de route en in Margaux nemen we een koffie bij het station, de eerste stop. Als we langs de Boulangerie lopen, komt de verkoopster naar buiten gelopen en krijgen we spontaan 4 Pain au Chocolat mee. Bon Chemin! We lunchen in Arzac en dan richting Blanquefort. Onderweg bedenken we dat het tot daar wel genoeg is voor vandaag en bellen met een mogelijk (het enige) slaapadres in het dorp. Vol! Ik kijk met Google Maps waar de gite is waar we in Le Bouscat terecht kunnen. Met de bus is het goed te doen. 1x overstappen. Als we in Le Bouscat uit de bus stappen is het nog ongeveer 1 kilometer en als we op het adres aankomen, is er geen gite de pèlerins. We bellen en blijktbaar zijn er meerdere straten met de naam Blanqui, we staan bij het verkeerde huis, en bovendien krijgen we te horen dat het vol is voor vanavond. Dan de gite in Bordeaux zelf maar bellen. Ze hebben nog 2 bedden., we reserveren, en gaan met de tram naar het centrum van Bordeaux. Aangekomen bij de gite zien we een paar oude bekenden. Alain en Eric zijn er, en ook Bernard en Geneviève zijn hier neergestreken. We ploffen neer na alle adresperikelen en OV avonturen, schrijven ons in, en gaan gezellig eten in de stad. Als ik het register bekijk zie ik dat Paolo, Vincent en Françoise hier ook overnacht hebben. Van Laurent nog geen spoor. Op een pleintje vlakbij het maison de pèlerins, vinden we een leuk restaurantje en Louise en ik sluiten zo de periode samen op de Camino mooi af. 3 heerlijke dagen, morgen blijft Louise een dagje uitrusten in Bordeaux, terwijl ik verder ga. Bovendien is mijn enkel aardig genezen en dan ligt mijn tempo wat hoger en leg ik per dag ook meer kilometers af. Je weet maar nooit wat er nog gaat gebeuren en komen we elkaar weer tegen, maar voor nu is het afscheid nemen en iedere weer onze eigen weg gaan. Na het eten terug naar het maison de pèlerins, want dat sluit om 22:30 uur. Douchen, tanden poetsen en naar bed.

Dat was de pauze in Bordeaux, op naar Gradignan, nog ongeveer 16 kilometer.

