

Dag 74, dinsdag 5 juni 2018. Vanmorgen het bekende ochtendritueel, van Laurent, Rose en ikzelf, ben ik het laatste eruit (wel vroeg, rond 06:45 uur) en als laatste weg (07:45 uur, ook niet laat). Dus vroeg/snel, maar Laurent en Rose ontbijten onderweg, en zijn zodoende nóg sneller. Als ik vertrek gaat de kerk net open en die bekijk ik nog even van binnen. Van een kerk blijven de glasinlood-ramen mij boeien, de meesten die ik tegenkom zijn gedateerd, zo eind 19^e, begin 20^{ste} eeuw. Net buiten het dorp begint het te regenen en de poncho gaat weer aan. Daarna door naar Taller, waar ik na 12 kilometer de eerste stop heb in een bushokje, want geen winkel, kop koffie of bankje te vinden. En als ik mijn spullen weer aan het pakken ben, wie komen er langs? Loek en Pauline die op de fiets naar Dax gaan. We praten nog even en dan blijkt dat we vrijdag tegelijk in Saint-Jean-Pied-de-Port gaan aankomen. Wedden dat we elkaar weer tegenkomen? Ik ga verder en stuit op een pad op een massa kippen en ze lopen gewoon vrij rond. Ik baan me er een weg doorheen en in het volgende dorpje zie ik Laurent lopen en zit Rose in het voorportaal van de kerk te lunchen. Ik ga erbij zitten en pak mijn brood en confiture voor de middag. Laurent is al weer onderweg. Als Rose vertrekt ga ik op het kerkhof nog even water halen, en vervolg ook mijn weg. De regen blijft aanhouden en na een tijdje haal ik Rose in. De plassen op de zandwegen worden steeds groter en als ik op een gegeven moment over een plas stap en geen andere doorgang beschikbaar is, denk ik: hier kan Rose, die nog geen 1.60m is, nooit over heen stappen. Ik zie een stuk boom liggen, pak het op, en gooi het in het water. Er ontstaat een soort van veerpont die de breedte van de stroom heeft. Ik help Rose over de brug en we kunnen verder. Als Rose nog even pipi moet doen, loop ik alvast verder, en als ik in Saint-Paul-lès-Dax aankom zie ik Laurent lopen die net boodschappen heeft gedaan. Samen lopen we naar de gite de pèlerins, en zodra ik weet waar het is loop ik terug de route op om Rose op te wachten. Zo loop je bijna de hele dag alleen, en uiteindelijk komen we met zijn drieën aan bij ons slaapadres. Douchen, eten en naar bed!

