

Dag 8, zaterdag 31 maart 2018. Vandaag met een dikke pijnlijke enkel gaan lopen van Genne/Holten naar Zwolle. Daar een huisartsenpost opgezocht en de diagnose is duidelijk. Overbelast, advies is om direct te stoppen, been omhoog en rusten. Ik blijf nog een nachtje in Zwolle maar moet mijn Camino afbreken. Slik, teleurstelling, vloek, va deze mooie week kan ik het eigenlijk nog niet beseffen. Onwerkelijk, zal komende dagen wel gaan doordringen.. Morgen geen wandelroute maar treinticket Zwolle-Groningen.