

Dag 80, maandag 11 juni 2018. Wel ff wennen met zoveel pelgrims tegelijk onderweg. De overnachtingsplaats in Roncesvalles, gerund door Nederlandse vrijwilligers was echt fantastisch, alleen de vloer is wat gehorig, als mensen er met hun slippers op lopen. En het doortrekken van de toiletten is een beetje rumoerig. Dus het is feest als er iemand 's nachts op slippers naar de WC gaat. En hoe groot is die kans met 100 mensen op één verdieping??? Fijn dat er oordopjes zijn! Veel nieuwe mensen ontmoet uit allerlei landen. Hoop ze de komende dagen beter te leren kennen. Na de eerdere verslagen met de verschillende pelgrims is dit gewoon te veel voor mijn blog. Ik ga wel een en ander in de Voice Recorder inspreken en hoop er dan daarna nog wat van te maken. Het is inmiddels 4 dagen verder, en ik kom niet toe aan mijn verslagen. Op dit moment is het contact met de medepelgrims belangrijker dan de blog-update. De komende dagen zal het blijven bij een kort verhaaltje en dag foto's.

