

Dag 81, dinsdag 12 juni 2018. Het is inmiddels vrijdag 15 juni 2018, 03:00 uur, als ik wakker ben, niet meer hoeft te slapen, en besluit om mijn blogs bij te werken. Voornamelijk om de verhalen op papier te krijgen nu ik ze nog vers in mijn geheugen heb. Nog een paar zaken over maandag 11 juni. Het eerste doel is Zubiri voor vandaag en ik loop lekker. Onderweg bij de eerste stop kom ik in gesprek met Laura uit Nederland, in haar ogen ben ik 'een echte' omdat ik vanuit Nederland ben komen lopen... Buen Camino en misschien komen we elkaar nog tegen. Dan zie ik Maurice uit België lopen die ik gisteren gesproken heb in Roncesvalles en onderweg komen we ook nog Gaby en Helena uit Slowakije tegen. Het is mooi weer om te lopen en in Zubiri gaan we lunchen. Er is nog voldoende tijd om door te lopen en gaan naar Larrasoña Daar regelen we een overnachtingsplaats bij de Alberque Municipal. Het loopt aardig vol en iemand stelt voor om een biertje te gaan drinken. Het is Mède uit Denemarken. Lijkt me een goed plan en Maurice sluit hierbij aan. Op het terras komen Jake en Illiana uit Engeland er bij zitten. Na het bier gaan we shoppen en kijken waar we kunnen eten. We komen bij de lokale shop terecht waar Angel achter de toog/kassa staat, want als we binnenkomen krijgt iedereen een glaasje wijn. Angel spreekt bijna alle talen, komt uit Brussel, en weet zijn klanten te vermaken met muziek uit de jaren 60/70 en verhalen over de lokale producten die in de winkel te verkrijgen zijn. Uiteindelijk eet ik samen met Maurice en Joseph bij Angel, een groepje gaat zelf koken, en de rest eet in het andere restaurant in het dorp. De volgende morgen regent het en iedereen trekt goed gekleed richting Pamplona. Gaby, Helena en ik ontbijten eerst nog in de Alberque en gaan dan op pad. We lopen ons eigen tempo en ik kom alleen als eerste in Pamplona aan. Het regent nog en ik besluit door te lopen en niet de stad te gaan bekijken. Ik lunch nog wel in een lokale koffie/bar en ga verder. Waar het vandaag zal eindigen weet ik nog niet, maar het weer wordt beter en de regen stopt. De rest van de middag is het droog en buiten Pamplona kom ik George uit Brazilië en Sylvain,, Cloe en Mathilde uit Frankrijk tegen. Zij zitten in een oude open fabriekshal/opslag, Ik loop verder en er komt mij een man tegemoet. Het is Mathias uit Duitsland die hier in de buurt woont. Hij is herstellende van een hartinfarct (1 jaar en 1 maand geleden). 4 agenten en 3 burgers hebben hem gedurende 25 minuten gereanimeerd. Hij was zeker 7 minuten volledig weg en de AED is 3 keer geactiveerd alvorens zijn hart weer op gang kwam. Nu wandelt hij 2 keer per dag 10 kilometer en voelt zich daar goed bij. Hij vertelt me dat Puente la Reina nog wel te halen is vandaag. Nog een stukje naar boven en dan 10 kilometer naar beneden Als ik onderweg even een pauze neem komt Sylvain eraan en samen lopen we naar het volgende dorp. Het weer ziet er dreigend uit en we besluiten om hier, bij Albergue San Andreas te stoppen. We komen op de kamer met 4 Amerikanen. Scott, Kyle, Kirsten en Anne, die later in het bar/restaurant gedeelte weer zie. We trekken de tafeltjes bij elkaar en eten gezellig. Even een paar steekwoorden voor mezelf (Heineken, Amstel, South Park, Trump, New Amsterdam, Harlem, Audrey Hepburn, Maria, kunstenaars en op zoek naar dat ene idee, en all Dutch). Met het menu op inclusief brood, water en wijn, gaan we slapen.

