

Dag 85, zaterdag 16 juni 2018. Van Logroño naar Najera vandaag. Weer alleen vertrokken, en onderweg een stuk met Stefano uit Italië gelopen. In Najera komen we Mathilde en Chloe weer tegen en na het inschrijven in de Albergue Municipal, waar George ook is gaan we wat drinken en eten kopen voor vanavond. Er is één mooie keuken en halen vis, salade, groenten om te koken, aardappels en crème fraiche, en wijn natuurlijk. We luisteren nog wat muziek en dan vroeg naar bed dit keer.

