

Dag 99, zaterdag 30 juni 2018. Het zit niet mee. Nog steeds last van mijn jicht. Nu een hotel gepakt in Astorga en een tweede rustdag op rij. Nog geen man overboord, maar het plan wordt nu Santiago de Compostella en Finisterra wordt een volgende keer denk ik. Morgen weer kijken hoe het gaat. Weinig te melden, dus dit wordt meteen verslag 99. Morgen wel een nieuwe mijlpaal, 100 dagen van huis...

